

Köln, 23 Ocak 2006

MİLLİ MÜCADELECİ AYDINLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ...

Dursun ATILGAN

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu (AVRUPA-ADD)

Genel Başkanı

Önder ve Örnek Millî Mücadelecimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün büyük eylemlerini anlatan, öğreten, inançla savunan Millî Mücadeleci Aydınlarımızı, Aydınlanmacılara saldırmanın en kara günü olarak tarihe geçmiş olan 24 Ocak'ta bir kez daha saygıyla anarken, her geçen gün kendilerinin yokluklarını yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz.

Önce, çok amaçlı, çok boyutlu ve çok yönlü bir süreç olan Millî Mücedelenin hangi büyük eylemleri içerdiğini anımsayalım:

- Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşımız;
- Teokratik Devlet ve Hanedan yönetimine karşı demokratik Devrim;
- Toplumumuzu Padişaha kulluk anlayışından kurtararak yurttaşlığa, ulusçu anlayışa ulaştırmak ve ulus olmayı gerçekleştirmek.

Bu büyük eylemlerin temelini Tam Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik oluşturmaktadır.

Aramızdan, kanlı eylemlerle bedenen alınmış olan Millî Mücadeleci Aydınlarımız, Aksoy, Mumcu, Kışlalı, Üçok, Hablemitoğlu, İpekçi v.d. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki Millî Mücadeleyi ve onbeş yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde, ulusumuzun çağdaşlık ve uygarlık düzeyine nasıl ulaştırıldığını tükenmez kalemleriyle anlatıyorlardı.

Böylece de halkımızı bilgilendirip, bilinçlendirerek; halka dayalı ve halk mayalı Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetimizle birlikte gelen değerler dizgesine sahip çıkmanın erdemine dikkat çekiyorlardı.

Elli yılı aşkın bir süredir Atatürkçü değerlerden sapmaların ortaya çıkardığı iktidarlar, eğitim ve öğretim birliğini tahribeden tasarruflarla, Atatürk'ü, O'nun önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimini, O'nun İlkelerini ve Düşünce Sistemini savunan kuşaklara düşman kuşaklar yetiştirmede uzun yol katetmişlerdir.

Bunun neticesi olarak da, Millî Mücadeleci Aydınlarımızın öncüleri bir bir aramızdan kanlı ve vahşi yöntemlerle alınmışlardır.

Çünkü onlar,

- Aydınlanma devrimimizi sürdürüyor ve koruyorlardı;
- Bağımsız, laik, üniter, çağdaş ve uygar bir Türkiye için mücadele veriyorlardı;
- Şeriata karşı laik hukuk devletini savunuyorlardı;
- Katilleri yakalanamayan gazetecilerin, bilim adamlarının, aydınların savunuculuğunu yapıyorlardı;
- Aydınlanmayan, aydınlatılmayan cinayetlerin yenilerini getireceğini yazıyorlar, yetkilileri uyarıyorlardı.
- Ülkemizde, bölücülüğe karşı birlik ve beraberliği savunuyorlardı
- Yurtta ve dünyada barış için, Atatürkçülük etiği çerçevesinde, aydın olmanın gereğini yerine getiriyorlardı
- Cumhuriyetçi demokrasi rejimini savunuyorlardı
- Bu aydınlarımız doruktaki örnek Atatürkçü aydınlardı
- Onlar, basın, iktidarın ve muhalefetin denetleyicisi olarak, aydın olmanın gereğini

yapıyorlardı

- Ulusumuzun ve ÷lkemizin sömür÷lmesine kalemleriyle karşı çıkıyorlardı
- Doğruları, bilgi gücüne dayanarak, kalemleriyle savunuyorlardı
- Uydurma dâvalarla zindanlara atılmalarına karşın ÷lkesinde kalıp, onurlu bir şekilde mücadele vermişlerdi; Yurtdışına kaçıp ÷lkesini ve devletini küçük düşürücü eylemlerde bulunmamışlardı

Bu Millî Mücadeleci Aydınlarımızı bedenlen aramızdan aldılar, ancak yüreğimize ve kafamızdan silemediler, silemezler, silemeyecekler. Kendilerini saygıyla ve özlemle anarken; onların söylemlerinin söylemimiz, eylemlerinin ise eylemimiz olduğunu inançla ve kararlılıkla bir kez daha ilan ediyoruz.